



## Gettjärns viltvårdsområdes 50 årsjubileum

**1953** Gettjärns jaktvårdsområde bildades den 17 augusti 1953, alltså för 50 år sedan. Men redan året innan alltså 1952 jagade man älg gemensamt inom samma område och enligt vad som berättats blev bytet en älgdjur någonstans öster om Granmossen. Vid det första mötet 1953 valdes Einar Sjöberg (Gettjärn) till ordförande, Sivert Widén (Sunne) till vise ordf. Karl G. Wallinder (Uddheden) till sekreterare. Karl Nilsson (Bräcka) till kassör och Albin Johansson (Höjda) till ledamot. Området består av 5111 hektar och ett okänt antal delägare.

Tre slag av jakträttsbevis skulle tillhandahållas nämligen gällande all jakt till ett pris av 15:- småvilt 10:- och enbart älg 5:-

Till jaktledare valdes Karl G. Wallinder och biträdande jaktledare var Albin Johansson och Bernard Dahlgren (N:a Viken).

Licens söktes på tre djur, samtliga licensdjur fälldes och dessutom hade gränsbevakning förekommit under hela den ordinarie jakttiden.

Jakt på rådjur var tillåten 15/11 – 15/12



*Einar Sjöberg*



*Karl Nilsson*



*Albin Johansson*

**1954** 4 st. älgar fälldes.

**1955** 4 st. älgar fälldes, Betalades ut skottpengar för 22 st. rävar med 15:- st.

**1956** 5 st. älgar fälldes och nu var Bernard Dahlgren jaktledare med biträde av Herman Sundström (Karltorp) och Albin Johansson.

**1957** 5 st. älgar sköts.

**1958** 7 st. älgar fälldes, all rådjursjakt förbjuden.

**1959** För detta år saknas uppgifter om älgavskjutning, men vi antar att det var 8 st. All rådjursjakt var förbjuden.

**1960** Invaldes Åke Lagerkvist (Uddheden) i styrelsen efter framlidne Karl G. Wallinder. Under året hade inkommit klagomål över älgskador och man ansökte om licens på 10 djur, dessa fälldes också.

**1961** 10 st. älgar fälldes.

**1962** Valdes Einar Olsson (Svinebergsäter) och Göran Svensson (Höjda) in i styrelsen. 15 älgar sköts detta år.

**1963** 14 st. älgar fälldes varav 7 st. kalvar.

**1964** Valdes Åke Lagerkvist till jaktledare och biträdande var Herman Sundström och Göran Svensson, 15st. älgar sköts detta år.

**1965** 15 st. älgar fälldes.

**1966** Var Bernhard Dahlgren åter jaktledare med Herman Sundström och Göran Svensson som biträdande. 14 st. älgar fälldes det året.

**1967** Valdes Oskar Johansson som jaktledare med biträde av Ture Persson och Gösta Larsson. Samma år beslöts om fridlysning av rådjursjakten på grund av att den hårda vintern decimerat stammen. 15 st. älgar sköts det året.



*Oskar Johansson*



*Hilding Olsson*

**1968** Ombildades jaktvårdsområdet på 10 år och samtidigt bildades en särskild sektion i Bräcka – Boberg. Ny styrelse bildades sedan den gamla av sagt sig. I den gamla styrelsen hade då Einar Sjöberg, Sivert Widén och Karl Nilsson verkat i hela 15 år.

Den nya styrelsen bestod av Åke Lagerkvist, Gösta Larsson, Erik Höglund, Ture Persson och Erik Jansson.

Detta var första året man slaktade på Höglunda N:a Viken, från att förut ha varit vid Gottfrid Sjöberg, ”Lellhag”

10 st. älgar blev bytet det året. (4 tjurar, 3 kor, 3 kalvar)

Skottpengar utbetalades för 29 rävar, 5 grävlingar och 1 mink.

**1969** Valdes Erik Höglund till ordförande och vidare invaldes Sune Larsson i styrelsen.

14 st. älgar fälldes det året. (6 tjurar, 3 kor, 5 kalvar)

Gettjärn anlägger tillsammans med Gräsmark N:a , Gräsmark Mellersta och Västerrottna JVO jaktskyttebanan i Gräsmark.

**1970** Fälldes 15 st. älgar (6 tjurar, 4kor, 5 kalvar)

Ulf Atterfors invaldes till biträdande jaktledare.

**1971** Invaldes Rune Haglund och Ivar Olsson i styrelsen, 15 st. älgar blev bytet det året ( 5 tjurar, 4 kor, 5 kalvar) I styrelseberättelsen från 1971 berättas att man hittat 2 st. tjuvskjutna älgar utefter skogsbilvägen till V:a Råtjärn. Resterna var väl camouflerade och nedgrävda men hittades av bärplockare.

**1972** Valdes Ulf Atterfors till jaktledare med Johnny Nilsson som biträdande. 13 älgar fälldes (4 tjurar, 5 kor, 4 kalvar) och slaktboden flyttades från Höglunda N:a Viken till Karltorp. Efter påtryckning från myndigheterna beslöts att tillsätta en jaktvårdspolis med polismans förordnande för att stävja olaga jakt. Holger Andersson, Bäckänga valdes till detta. Tjuvjakt tros fortfarande förekomma då en slaktplats hittades öster om Storsätra. Det fälldes detta år 13 älgar (4 tjurar, 5 kor, 4 kalvar) Trots en avskjutning på 35 rävar ansågs stammen för stor.



*Ulf Atterfors*



*Inge Nilsson*



*Jonny Nilsson, Göte Sundkvist*

**1973** Under augusti uppehöll sig en flock älgdjurar vid Latåsbacken, sju stycken sågs samtidigt. Trots kraftigt snöväder under älgjaksveckan gick jakten bra och 14 älgar fälldes (7 tjurar, 3 kor, 3 tjurkalvar och 1 kvigkalv)

**1974** Avsade sig Erik Höglund ordförandeskapet och ersattes av Inge Nilsson. 14 älgar fälldes (7 tjurar, 3 kor, 2 tjurkalvar och 2 kvigkalvar)

**1975** Invaldes John Sjöberg i styrelsen efter avlidne Erik Jansson. 19 älgar blev bytet detta året (8 tjurar, 5 kor, 4 tjurkalvar och 2 kvigkalvar). Under pågående älgjakt hittades en död älgdjur vid Råtjärnskullen, polisanmälan gjordes och det fastslogs att tjuvskytte troligen förekommit. Under sommaren anordnades en uppskattad jaktstig vid Djupdalen som gav följande resultat:  
1. Arne Jansson 2. Leif Nilsson 3. Bo Gunnarsson.



*Arne Jansson*



*Leif Nilsson*



*Bo Gunnarsson*

**1976** Fälldes 20 älgar (9 tjurar, 4 kor, 4 tjurkalvar, 3 kvigkalvar) Sven Dahlgren valdes till jaktvårdspolis. Under den gångna vintern inträffade en mängd viltskador på grund av den stränga och snörika vintern. En blind älgko sågs vid N:a Viken och eftersöktes. För att mildra verkningarna av snöintern kallades på trettondagen till jaktvårdsdag, där många mötte upp och tilldelades olika områden för utfodring av rådjur.



**1977** Valdes Sven Dahlgren till kassör sedan Ture Persson avsagt sig. Nu börjar också älgstammen att öka.

26 älgar fälldes (9 tjurar, 7 kor, 5 tjurkalvar och 5 kvigkalvar)

Karl-Gustav Arnkvist tog hem Widéns vandringspris i länsälgskytte som gått sedan 1973. En stor älgdjur hittad död vid Ö:a Ängkojan.



*Sven Dahlgren*



*Roland Danielsson*



*Herbert Olsson och John Sjöberg*

**1978** Hölls 25-årsjubileum i Gettjärns skola med en överblick över de gångna 25 åren.

Blommor överlämnades till de som ingick i den första styrelsen och som gjort mycket arbete för föreningen. Blomstermottagarna var Einar Sjöberg, Sivert Widén Karl Nilsson och Albin Johansson.

Detta år hölls också ett utbildningsmöte för föreningen där det ombildades för ytterligare 10 år. Det bildades också en sektion för älgjakt i Uddheden-Höjda, området består för de kommande 10 åren av 3 sektioner.

60 älgar fälldes (19 tjurar, 16 kor, 13 tjurkalvar och 12 kvigkalvar)

Jaktledare för Bräcka/Boberg valdes Magnus Norrman, till biträdande valdes Åke Jonsson.

Jaktledare för Gettjärn omvaldes Ulf Atterfors, till biträdande valdes Roland Danielsson.

Jaktledare för Uddheden valdes Sven Frykman, till biträdande valdes Gösta Larsson.

Magnus Norrman invaldes i styrelsen sedan John Sjöberg avsagt sig.

S:a Vikens hemman och näsen i Uddheden fridlystes för småviltjakt.

**1979** Lördagen den 24 februari genomfördes en flyginventering av Inge Nilsson och Ulf Atterfors och det observerades hela **90** älgar inom området. Det var solklart och 10 grader kallt och mycket snö. Observationerna fördelades sålunda Boberg – Bräcka 20 älgar, Vikers skogen 13, Gettjärnsskogen 21, Råströmåsen 30, Norr Storsätra 5, Uddhedskullen 1, Höjda skogen 0. Det stora snödjupet gjorde väl sitt till att det inte fanns några älgar i högt belägna områden.

Under älgjakten fälldes 61 älgar (18 tjurar, 18 kor, 15 tjurkalvar och 10 kvigkalvar)

Slaktboden i Djupdalen byggdes detta året och slakten flyttades från Karltorp. I årsberättelsen kan man läsa att en älgdjur blev påkörd och dödad i Uddheden, älgdjur funnen död under pågående älgjakt. Älgdjur funnen död på Gettjärnshöjden, älg påkörd vid Råbäcken.

Älgdjur skjuten vid S:a Viken sedan polisanmälan gjorts om aggressivitet mot människor. Ko och kalv funna döda på mossen vid Mentz Lindbergets torvströtag. Älgko fick skjutas vid Hammersätra sedan den fått ben avslaget vid kollision med bil. Ingvar Jansson var skytt.



*Byggandet av slaktbod 1979*

**1980** Gösta Larsson valdes till jaktledare och Mikael Lövenholm till biträdande i Uddhedensektionen.

Flyginventering utfördes igen men var på grund av vädret inte så lyckad, 40 djur observerades. 70 älgar blev bytet det året. 20 tjurar, 22 kor, 16 tjurkalvar och 12 kvigkalvar. Övrig avskjutning hade uppskattats till 40 Rådjur, 12 Rävar, 20 Harar och 10 grävlingar. 4 st. rådjur hade trafikdödats. En stor älgdjur återfanns död på Höjdaskogen.

**1981** Fälldes 72 älgar. 23 tjurar, 19 kor, 15 tjurkalvar och 15 kvigkalvar. En och samma dag vid en jakt närmast bebyggelsen i Gettjärn sköts 19 st. älgar.

Enligt förhandsbesked kommer licensen till nästa år utökas med 10 st. och uppgå till 82 st., detta pga. att vi under ett flertal år skjutit full licensen.

Den gångna vintern har varit svår för rådjuren, men genom att många hjälpt till med utfodring har en stor del klarat vintern.

Från Bräcka rapporteras att ett lodjur dödat rådjur.

Övrig avskjutning 45 rådjur, 11 rävar, 20 harar och 20 grävlingar.

**1982** Detta var kulmen på älgtätheten och en licens på 82 älgar erhöles, licensen utökades i början på november till 92 st, av dessa fälldes 77 st.

Därmed var ett rekord slaget som nog aldrig återkommer.

Fördelningen på de fällda djuren var tjur 24 st, kor 24 st, tjurkalvar 14 st och 15 st. kvigkalvar.

Dessutom har under året 4 st. älgar återfunnits döda, 3 st i närheten av Lerbråten samt en ko vid Vikersätermyren som fastnat med ena bakbenet i en björkklypa och gått en kvalfylld död till mötes. En älgko har påkörts vid S:a Viken och fick avlivas.

Sven Eriksson invaldes i styrelsen sedan Ivar Olsson avsagt sig.

Mikael Lövenholm valdes till jaktledare och Per-Olov Eriksson till biträdande i Gräsmarksektionen.

**1983** Även detta år erhöles en hög licens på 82 st. älgar, men nu var tillbakagången tydlig på älgstammen.

51 st. älgar fälldes med fördelningen 19 tjurar, 13 kor, 10 tjurkalvar och 9 kvigkalvar.

Beträffande övrig avskjutning uppskattades antalet till: 50 rådjur, 15 rävar, 25 harar och 20 grävlingar.

En varg har enligt trovärdiga uppgifter passerat genom området.

Rådjuren har haft en fin vinter och stammen ökar, dessutom ser skogsfågeln ut att så sakta återkomma.

**1984** Nu minskar avskjutningen på älg markant och har halverats på två år till 38 st, (14 tjurar, 11 kor, 7 tjurkalvar och 6 kvigkalvar)

Övrig avskjutning: 45 st rådjur, 15 st rävar, 20 st grävlingar, och 35 st harar.

I Uddheden har en älgko fått avlivas sedan orsbfolkningen klagat över att den gått till anfall.

En älgkalv blev påkörd och dödad vid Råbäcken.

Rådjuren har haft en lång och hård vinter, flera djur har omkommit, dock har en omfattande stödutfodring förekommit och stammen får anses som relativt god.

Lars-Olov Nilsson valdes till jaktledare på Gräsmarksektionen.

Fridlysning av småvilt på Näsen i Uddheden togs bort.

**1985** 25 st älgar fälldes (9 tjurar, 8 kor, 4 tjurkalvar och 4 kvigkalvar)

Trafiken skördade sina offer, älgko vid Ängåsen, älgkalv vid Sannäs, 2 st rådjur vid Sannäs, 1 st rådjur Råbäcken och 1 rådjur vid S:a Viken.

Dessutom hittades en älgkalv död på Stormossen vid Hagbäcken, undersökning i Uppsala visade att den hade fel på tänderna.

**1986** Rådjurens har haft en svår vinter och många har hittats döda. En älgko hittades död på Stormossen.

Under årets älgjakter fälldes sköts 35 st älgar, fördelat 6 tjurar, 17 kor, 5 tjurkalvar och 7 kvigkalvar.

Beträffande övrig avskjutning har styrelsen uppskattat antalet till att 50 rådjur, 40 harar, 20 grävlingar, 5 tjädrar och ett 20-tal orrar fällts under året.

**1987** Under årets älgjakter fälldes 39 st. 14 tjurar, 9 kor, 9 tjurkalvar och 7 kvigkalvar.

Rådjursavskjutningen bedöms gått ned något till 40 st, övrigt: hare 50 st, grävling 20 st, tjäder 5 st och 20 st orrar.

En älg har hittats död vid S:a Viken och ett rådjur har trafikdödat.

**1988** Jaktvårdsområdet ombildades och Uddheden – Höjden bildade eget jaktvårdsområde under namnet Gräsmark Östra Jaktvårdsområde.

Detta var det sista ombildningsmötet, hädanefter löper området och ev. sektioner årsvis.

Gettjärns Jaktvårdsområde består därefter av 108 delägare med en areal av 4152 hektar.

Ny ledamot i styrelsen blev Roland Danielsson. Vid årets älgjakt fälldes 26 st djur *obs* inom det minskade området. (10 st tjurar, 6 st kor, 5 tjurkalvar och 5 st kvigkalvar)

En älgko som var blind fälldes nedanför sågen i Gettjärn.

Övrig avskjutning: 50 st rådjur, 50st harar, 25 st grävlingar. Inga trafikolyckor har anmälts.

**1989** Under årets älgjakt fälldes 24 djur, (7 st tjurar, 6 st kor, 5 st tjurkalvar och 6 st kvigkalvar)

Övrig avskjutning: 50 st rådjur, 50 st harar, 25 grävlingar, 5 st tjädrar och 20 orrar.

Vid trafikolyckor dödade 4 st rådjur samtliga utefter sjön Rottnen.

Efter ombyggnad av jaktskyttebanan i Gräsmark höjdes medlemsavgiften till 25 kr. per sålt jakträttsbevis.

**1990** Rådjurstammen ökar stadigt för varje år mycket tack vare rävskaften och de milda vintrarna.

28 st älgar fälldes (5 st tjurar, 8 st kor, 7 st tjurkalvar och 8 st kvigkalvar). Övrig avskjutning ungefär som fjolåret med undantag av rådjur som troligen ökat något.

Området har fått en bäverstam som ökar årligen. 4 st rådjur blev offer i trafiken.

**1991** Det här året blev historiskt, endast 7 älgar sköts varav 3 st i Bräcka/Boberg sektionen. I Gettjärnsektionen blev det ingen köttutdelning för de som deltog i älgjakten. Två stora djur skulle markägare som inte deltog i jakten eller hade sin mark utarrenderad ha. På en st. kalv såldes lotter och lottades ut bland jägarna. En älgkvinga som visat sig aggressiv fick hundförare och jaktledningen dela på. En kvinga hittades svårt skadad i närheten av Pommern och fick avlivas. i juli hittades en älgkvinga död vid sjön Rottnen.

Fridlysningen av småvilt upphörde på S:a Vikens hemmarker.

Avskjutningen av rådjur uppskattades till 80 st.



Utlotning på en kalv 1991



Småviltjakt i Bränna  
Göte S, Jonny N, Leif D, Arne N



Arne Larsson



**1992** Leif Andersson Bräcka valdes till ordförande sedan Inge Nilsson avböjt omval. Arne Larsson valdes också in i styrelsen efter Rune Haglund.

Ingvar Jansson valdes till Biträdandes jaktledare efter Roland Danielsson.

Ett antal avtackningar gjordes på stämman, nämligen följande:

Inge Nilsson för 18 år som områdets ordförande.

Rune Haglund för 21 år i styrelsen.

Roland Danielsson för 14 år som biträdande jaktledare.

Vad gäller avskjutningen av älg beslöts efter diskussioner med grannjaktlagen om en återgång till älgplan 70. 11 st älgar fälldes under årets jakt (4 st tjurar, 4 st kor, 2 st tjurkalvar och 1 kvigkalv)

När det gäller tillgången på rådjur var den mycket god och det bedömdes ha skjutits mellan 80-100 st. Också detta ett rekord som torde stå sig för lång tid framåt.

Övrig avskjutning: 45 st harar, 20 st grävlingar, 5 st tjädtrar och 15 st orrar.

Lodjursinventering gjordes under vintern, inga spår på vårat område.

**1993** Viltvårdsgruppen som tillsattes förra året har kommit igång, bla. har alla saltstenar kartlagts och ansvarfördelats, taggråd har tagits bort och en viltåker anlades i Vikeränga. Nya jaktrador på 155 mhz började att användas.

Älgstammen ser fortfarande ut att vara liten i vårt område och vi är långt ifrån att fylla de tilldelade 3-årslicenserna.

8 st älgar fälldes, hälften av dem i Bräcka/Bobergsektionen. (1 st tjur, 3 st kor, 2 st tjurkalvar och 2 st kvigkalvar)

Extra vinterutfodring har gjorts med ensilage och äpplen som inköpts av området. Med tanke på en talrik rådjurstam och första hårda vintern på länge samt lodjur på markerna befaras rådjurstammen minska.

Lodjursinventering gjordes i vinter, ett djur kan med säkerhet konstateras inne på området.

7 st påträffade rådjur visade skador som kan härledas till lodjur bla. efter Lersjön och vid Karltorp.

Under sommaren har observationer av lo gjorts inom området.



*Leif Danielsson*



*Magnus Svahn*



*Per-Rune Eriksson*

**1994** Magnus Norrman hade avböjt omval han ersattes i styrelsen av Leif Danielsson.

En upplåtelse ang. jaktutbildning gjordes med skogsbruksskolan S:a Viken, de kommer att göra viltvårdarbete inom området som ersättning. Området sådde själva en viltåker vid Sätra. Från verksamhetsberättelsen detta år kan man läsa att älgstammen nått botten och en viss ljusning kan skönjas. Rådjurstammen minskar däremot.

Lodjur har setts inom området, speciellt runt Klätten, en lodjurshona med två ungar var synliga vid Sannäs i vintras och ett ensamt lodjur sågs på olika platser av flera personer.

En älg påträffad död och en älg var i så dåligt skick att den fick avlivas, extra stödutfodring var gjord i vinter.

15 st älgar fälldes (5 st tjurar, 1 ko och 9 st tjurkalvar)

Leif Danielsson tog hem vandringspriset i länsälgslytt som gått sedan 1978

**1995** En större inventering av älg gjordes under vintern över hela n:a Värmland. En provruta berörde n:a delen av vårt område och visade på en älgtäthet på 19,2 älgar/1000 ha, vilket var en av de högsta siffrorna på hela det inv. området.

Rovdjursinventering gjordes under vinterns kallaste dag, ett fåtal jagare ställde upp och inga spår konstaterades.

27 älgar fälldes (7 st tjurar, 5 st kor, 7 st tjurkalvar och 8 kvigkalvar), övrig avskjutning uppskattad till: 40st rådjur, 20st harar, 10 st rävar, 5 mårdar, 10 st grävlingar och 5 grävlingar.

**1996** Sven Dahlgren valdes till ny ordförande efter Leif Andersson. Magnus Svahn invaldes också i styrelsen som kassör.

Per-Rune Eriksson valdes som biträdande jaktledare i Bräcka/Bobergsektionen.

Gemensamhetsjakterna på räv återupptogs igen efter att ha legat nere ett antal år.

Från verksamhetsberättelsen kan man också läsa att en varg var synlig under våren vid Hammersätra, rikligt med lodjurspår.

Tillgången på älg verkar vara god, dock dåligt med tvåkalvskor under höstens jakt vilket till viss del kan förklara den låga kalvavskjutningen.

Två älgdjurar har hittats döda, en i S:a Klätten och en vid Näsmyren.

Rådjurstammen verkar vara konstant sen föregående år. Värmlands största råbockhorn under den gångna säsongen fälldes inom jaktvårdsområdet, nämligen vid Myråsberget av Andreas Jonsson.

Rävstammen verkar vara mycket stor så det uppmanades till ökad jakt och fällfångst.

Älgar fälldes 22 st (13 tjurar, 6 st kor, 1 st tjurkalv och 2 st kvigkalvar)

**1997** Per-Rune Eriksson invaldes i styrelsen efter Roland Danielsson.

Tillgången på älg verkar vara god, före jakten observerades ett flertal tjurar men under jakten lyste de med sin frånvaro, kor och kalvar var det däremot gott om, framförallt enkalvskor.

Av licensen på 13 st vuxna sköts 10 st, totalt 21 st (3 st tjurar, 7 st kor, 8 st tjurkalvar och 3 st kvigkalvar)

Tillgången på rådjur verkar vara konstant sen föregående år, här har dock några trafikolyckor skett, bla. en get med tre foster i sig.

Rovdjursinventering gjordes i vinter, några spår fanns inte inom jaktvårdsområdet, samtidigt gjordes en inventering på övrigt vilt.

**1998** Tillgången på älg verkar vara mycket god, det fälldes under året 33 st ( 9 st tjurar, 7 st kor, 11 st tjurkalvar och 6 st kvigkalvar) det är den hösta avskjutningen sen 1983.

Konstaterades att vi sedan några år tillbaks har ett antal lodjur på markerna, vilket har påverkat småviltstammarna, främst rådjurstammen.

En gemensamhetsjakt på lodjur hanns med innan den lilla tilldelningen var fullskjuten.

En större orientering ägde rum på området under augusti, där vi var med och drev av området före start.

Beträffande övrig avskjutning uppskattades den till: 20 st rådjur, 15 st harar, 10 st rävar, 10 st orrar, 5 st tjädrar, 5 st grävlingar 2 st bävvar och 2 st mårdar.



*Gunno Sjöberg*



*Åke Jonsson*



*Ulf, Inge och Roland*



**1999** Anders Engström och Leif Danielsson invaldes som biträdande jaktledare.

Diskussioner förde med angränsande jaktvårdsområden om att bilda älgskötselområde, detta bordlades då samarbetet fungerar så bra ändå.

Andreas Jonsson gratulerades på stämman så som nybliven kommunmästare i älgskytte.

Rovdjursinventering gjordes den gångna vinter vi hade dock inga spår inne, Spår efter lodjur var annars vanliga under vintern.

3 st fällor för fångst av räv och lo inköptes av jaktvårdsområdet.

Flyginventering gjordes men under besvärliga förhållanden

Det fälldes 31 st älgar detta år fördelat på 10 st tjurar, 7 st kor, 6 st tjurkalvar och 8 st kvigkalvar.

Övrig avskjutning uppskattades till: 20 st rådjur, 15 st harar, 10 st rävar, 5 st orrar, 3 st tjädrar, 3 st grävlingar 2 st bävvar och 2 st mårdar.

**2000** Ulf Atterfors avgick som ord. jaktledare, en post som han innehaft sedan 1972, redan 1970 invaldes han som bit. jaktledare. 30 år har han varit med i jaktledningen, han ersätts nu av Ingvar Jansson.

Gunno Sjöberg invaldes i styrelsen i stället för Arne Larsson.

I Bräcka/Bobergsektionen bytte Per-Rune Eriksson till ord. jaktledare och Magnus Norrman till bit. jaktledare.

I verksamhetsberättelsen står det bla. att tillgången på älg är relativt god under årets jakter fälldes 21 st (7 st tjurar, 5 st kor, 8 st tjurkalvar och 1 st kvigkalv)

Några trafikolyckor med rådjur. En älgko hittades död på Grönkullen trolig dödsorsak är undernäring, ålder 11-12 år.

Gott om spår efter lodjur under senvintern, ett antal observationer har gjorts, det konstaterades också björn på Bräckskogen.

DM i orientering arrangerades i augusti som berörde området Lomtjärn till Brattberget, jägare från området drev av tävlingsområdet före start.



*Ingvar Jansson*



*Anders Engström*



*Lodjursjakt 2001*

**2001** I april hölls en extra jaktstämma och det antogs nya stadgar. Hädanefter heter det viltvårdsområde och det gamla namnet jaktvårdsområde försvinner. Några stora förändringar innebär inte detta utan verksamheten rullar på som förut.

Hans Källsmyr ersatte Anders Engström som biträdande jaktledare, som ordinarie jaktledare i Bräcka/Boberg ersattes Per-Rune Eriksson med Leif Nilsson.

Utbyggnad av slaktboden med pumphus mm. påbörjades,

Lodjursjakt bedrevs samordnat med angränsande jaktlag, vilket resulterade i en skuten lodjurshanne vid Stugtjärnsberg.

24 st älgar fälldes under årets jakt (9 st tjurar, 5 st kor, 7 st tjurkalvar och 3 st kvigkalvar)

Rovdjursinventering var gjord i vinter, den avbröts från centralt håll pga. besvärliga väderleksförhållanden och risk för missvisande resultat.

Vi hade gott om spår efter lodjur under vintern.

**2002** Lars Atterfors ersatte Hans Källsmyr som bit. jaktledare.  
Bergslagens Älghundklubb hade under augusti en provruta på området för uttagning till älghund-SM.  
Det bildades en slaktbodförening där Ulf Atterfors sitter som ordförande.  
Under älgjakten deltog en österrisk jaktgäst.  
Ytterligare en rävfälla inköptes samt 3 st mårdfällor.  
Lodjursjakt bedrevs samordnat med angränsande jaktlag, det resulterade inte i något fällt lodjur, vi hade dock lodjur inne i jaktområdena ett flertal gånger.  
Andreas Jonsson tog hem vandringspriset i länsälgsytte som gått sedan 1995.  
En älgko hittades död vid Jordstälpa under våren, dödsorsak okänd.  
Det har varit en hård vinter som i princip startade under älgjaksveckan, stödutfodring till rådjur har skett då ortens lantbrukare bidragit med ensilage.  
24 st älgar fälldes under årets jakt (6 st tjurar, 7 st kor, 3 st tjurkalvar och 8 st kvigkalvar)

Nedskrivet av: *Inge Nilsson*  
*Leif Danielsson*



*Veteranerna fotograferade vid slaktboden 2003*  
*Fr.v. Inge Nilsson, Ulf Atterfors, Kjell Johansson, Leif Nilsson, Roland Danielsson*  
*Göte Sundkvist, Sven Dahlgren, Carl-Birger Johansson och Ingvar Jansson*